

Diependaalcontact



Maart 2020

38e jaargang nummer 1

Informatie wijkgemeente 'Diependaal'

Hilversum

Diependaalse kerk	Diependaalselaan 138 1214 KE 6246182 info@diependaalsekerk.nl www.diependaalsekerk.nl	
Vitamine G	info@vitamineG.net www.vitamineG.net	
Predikant	Ds. W. Nijse Postadres: Diependaalselaan 138 1214 KE Hilversum predikant@diependaalsekerk.nl	06-40794651
Scriba	M. van Malenstein scriba@diependaalsekerk.nl	
Penningm. Wijkkas Diependaalse kerk	T. Mantel bank NL 33 RABO 0373722516 wijkkas@diependaalsekerk.nl	6246628
Vitamine G	bank NL 33 RABO 0373722613 wijkkas@vitamineG.net	
Oppas	Karina de Jong oppas@diependaalsekerk.nl oppas@vitamineG.net	0346- 830502
St. Diependaal (penningmeester)	A. van Woerikom giro NL89 INGB 0000431426 bank NL72 ABNA 0491273630 info@stichting-diependaal.nl	6216187
Ouderenwerk Ahaaldienst	E.A.M. v. Loenen-Klinkenberg R. Versteeg vervoer@diependaalsekerk.nl	6219373 6246628
b.g.g. Commissie ZWO	P.J. Veraar B. Reinders zwo@diependaalsekerk.nl	6831548 6210227
Commissie ouderen- pastoraat PgH Verjaardagsfonds	C. Reinders ouderen@diependaalsekerk.nl Fam. Noort verjaardagsfonds@diependaalsekerk.nl	6210227 6218576
Rekeningnrs Centr. Kerkvoogdij PgH Diependaalcontact/ Kerkblad	bank NL42 RABO 0373722451 G.Th.Biebericher kopij@diependaalsekerk.nl	6853982

Inhoud Diependaalcontact maart 2020

Informatie wijkgemeente Diependaal	blz.	2
Meditatie	blz.	4
Heilig Avondmaal	blz.	6
Diensten en Bijbelkring	blz.	7
Kinderwerk	blz.	8
Diependaal zingt	blz.	10
Giften	blz.	10
Kruisweg lopen in Deventer	blz.	11
Koninklijke Brassband Utrecht	blz.	12
Mattheüs Passion in de Grote kerk	blz.	13
Stille Week vespers	blz.	14
The Passion	blz.	15
Nieuws van de Stichting Diependaal	blz.	16
Goede Vrijdag 2020	blz.	18
Nieuwe stoelen	blz.	19
Ionaviëring in de Bethlehemkerk	blz.	19
Vrijwilligers gezocht bij MuZiekenhuis	blz.	20
Verbouwing kinderruimten	blz.	21
Kopij Diependaalcontact juni 2020	blz.	21
KerkBalans 2020	blz.	22
Oproep voor een Scriba voor de A.K.	blz.	23
Vacature secretaris inloophuis Wording	blz.	25
Preekrooster (8 maart – 7 juni)	blz.	26

Meditatie

In de Jordaan werd Jezus gedoopt door Johannes. Hij ging onder water, en kwam uit het water omhoog. Toen hij weer op de oever stond, opende de hemel zich voor hem. Als een duif daalde de Geest van God op hem neer. Hij hoorde de stem van zijn Vader: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde'. Wat gaat Jezus nu doen met de kracht van Gods Geest en Gods stem? Mattheüs vertelt: 'Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Hij vastte veertig dagen en veertig nachten' (Mt. 4,1-2). Jezus komt direct in een moeilijke tijd terecht. Een test van zijn vertrouwen. God de Vader heeft beloofd dat Hij Jezus trouw zou blijven. Nu moet Jezus laten zien dat Hij ook zijn Vader trouw blijft. Dat is de verzoeking in de woestijn.

Deze tijd in Jezus leven staat model voor een tijd in het kerkelijk jaar. De tijd voor Pasen, de veertigdagentijd. Vanaf woensdag 26 februari leven we in veertig dagen toe naar Pasen. Zoals Jezus veertig dagen werd verzocht in de woestijn, zo zijn ook wij een periode van 40 dagen ingegaan. Jezus vastte in die periode, en hij concentreerde zich op zijn roeping, zijn relatie met God en de twijfel en aanvechting die daarop afkwamen. In onze veertigdagentijd kunnen we Jezus daar enigzins in volgen. Het is een tijd om stil te staan bij de kwetsbaarheid van ons leven. Dat we als mens gemaakt zijn van stof, broos en sterfelijk. Dat we leven op een stipje in een onmetelijk heelal. Dat ons geloof zomaar klein is en krachteloos en dat het leven niets anders is dan genade. Het zou wel zwaar worden

om daar het hele jaar zo bij stil te staan, maar veertig dagen is het wel heilzaam. En daarna zal het feest zijn - Pasen! - en nog meer feest - Pinksteren!

Deze periode is ook wel lijdenstijd genoemd, omdat we niet alleen stil staan bij de kwetsbaarheid van ons eigen leven, maar ook bij de kwetsbaarheid van Jezus. De laatste periode van zijn leven, waar hij de Man van Smarten was. We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus en proberen telkens weer te zien wat het betekent dat Hij dit voor ons deed. Dat komt ook terug in een aantal diensten deze tijd waarin het gaat over Jezus' laatste woorden aan het kruis.

Laten we als gemeente in deze periode bewust toelevens naar Pasen! Ik wil u daartoe uitdagen. Misschien bent u dat al jaren gewend en beleeft u deze tijd bewust, bijvoorbeeld door te vasten. En misschien bent u er nooit zo mee bezig geweest en ziet u Pasen altijd pas een week van tevoren aankomen. Ik zou u willen uitdagen om er dit jaar aandacht aan te geven. En daarvoor heb ik een praktische tip. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een boekje met daarin voor elke dag een Bijbellesing met wat uitleg. Het heet: *Overbruggen - 40 dagen tussen hemel en aarde*. Dit boekje is gratis te krijgen op hun website. Op de website van de kerk komt een knop 40-dagentijd (www.diependaalsekerk.nl). Daar kunt u de link vinden om het boekje te bestellen. Ook staat daar informatie over de kerkdiensten en de Bijbelkringavonden in de 40-dagentijd. Als u het boekje graag wilt hebben,

maar de digitale bestelling is voor u ingewikkeld: Bel me dan even op, dan bestel ik het voor u.

Ds. Willem Nijse

Heilig Avondmaal

Vijf keer per jaar vieren we samen het heilig avondmaal. Het sacrament van Jezus aanwezigheid in ons midden. Toen we het hier recent in de kerkenraad over hadden kwamen we op het idee om iets meer aandacht te geven aan de voorbereiding op het avondmaal. Het zou waardevol zijn om in de week voorafgaand aan het avondmaal hiermee bezig te zijn, om je zo voor te bereiden op de ontmoeting met de Heer. Ik ben daarom van plan om een week voor het avondmaal een 'voorbereidingsmail' te sturen. Daarin staat een Bijbelleesrooster voor elke dag van die week rond een thema, met misschien een vraag of wat achtergrondinformatie. Ook staat daarin wat de Bijbellesing in de avondmaalsdienst is. Hier kunt u persoonlijk of met elkaar mee aan de slag die week. We zorgen dat er de zondag van tevoren ook papieren versies zijn, voor degenen die niet zo actief zijn met de mail.

Als u hierin geïnteresseerd bent hoor ik het graag! U kunt me mailen of bellen. Dan zet ik u in de mailinglijst.

Ds. Willem Nijse

Diensten en Bijbelkring

In de veertigdagentijd hebben we twee keer Bijbelkring. Daarin luisteren we naar Jezus laatste woorden aan het kruis. 27 februari was de centrale tekst: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'. Over deze tekst ging ook de preek van zondag 1 maart. In die dienst vierden we het avondmaal.

Zondag 22 maart gaat de kerkdienst over Jezus' woorden tegen de moordenaar: 'Vandaag nog zal je met mij in het paradijs zijn'. We zullen bij de Bijbelkring op 26 maart deze tekst bestuderen en in het gesprek spreken over de relatie met ons eigen geloof.

Zondag 29 maart gaat ds. Heleen Weimar voor in de Diependaal. De tekst is dan ook een van Jezus' kruiswoorden. 'Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen'.

In de stille week voorafgaand aan Pasen zijn er in verschillende kerken vespers. In de Diependaal vierden we op Witte Donderdag 9 april het Heilig Avondmaal. Daarna kijken we samen naar de Passion van de EO. Op vrijdag 10 april lezen we samen het evangelie van Jezus kruisiging en dood en horen we daarover muziek van het vocaal ensemble Voices onder leiding van Piet Philipse. Zaterdag 11 april wordt de vesper geleid door Henk van ter Meij. En zondag 12 april vierden we met elkaar het paasfeest!

Ds. Willem Nijse

Kinderwerk

Zondag 16 februari was er een feestelijke dienst in de Diependaal: Lotte van Oosterom en Merel Mantel werden gedoopt. Ze kregen het teken van Gods genade in de doop. En ze werden hartelijk ontvangen door ons, in de gemeente.

De afgelopen tijd is het aantal kinderen gegroeid en daar zijn we als gemeente blij mee. Naar aanleiding hiervan is de kerkenraad van plan om het kinderwerk in de gemeente te gaan uitbreiden. We vinden het belangrijk om het geloof bij kinderen te brengen, op een manier die bij kinderen past. Zo willen we jonge gezinnen ondersteunen in geloofsopvoeding. Namens de kerkenraad gaan Marianne van Malenstein en ds. Willem Nijse hier hun schouders onder zetten. En waarschijnlijk haken er nog een of twee andere gemeenteleden aan bij dit initiatief.

Graag maken we u allemaal deelgenoot van onze plannen en daarom schrijf ik dit stukje. We zijn de volgende drie dingen van plan:

1. De hoek linksvoor in de kerkzaal willen we inrichten als kinderhoek, een plek in de kerk waar de kinderactiviteiten kunnen plaatsvinden. Er komen bankjes voor kinderen en hun ouders en wat aankleding als kinderbijbels, platen van Bijbelverhalen, etc. Het is ook een plek waar kinderen voor en na de kerkdienst terecht kunnen. Om de hoek op meerdere manieren te kunnen gebruiken zorgen we ervoor dat de inrichting verplaatsbaar is. We houden het eenvoudig,

de hoek van de kerk zal er niet opeens heel anders uitzien vanuit de kerkzaal.

2. We willen beginnen met een kindermoment in de dienst. Het moment zal aan het begin van de dienst zijn. De kinderen mogen met hun ouders naar de kinderhoek komen. Daar wordt een verhaal uit de kinderbijbel voorgelezen. U kunt dat vanuit de kerkzaal dan wellicht niet helemaal goed zien, maar het voorlezen gaat gewoon over de microfoon zodat iedereen het hoort en op de beamer komt de afbeelding uit de kinderbijbel. Zo hebben de kinderen even de volle aandacht op hun eigen plek en bent u allemaal betrokken bij het kindermoment. Voorlezen vindt toch stiekem iedereen leuk?!

3. We beginnen met kerk op schoot. Dat is een soort minikerkdienst voor kinderen (0-6 jr.) en hun ouders. Dit is geen deel van de kerkdienst op zondagmorgen en vindt plaats op een ander moment. De kern is het vertellen van een Bijbelverhaal met allerlei interactieve elementen.

Kortom, we hebben een aantal leuke ideeën en we zijn enthousiast om hiermee aan de slag te gaan. Als u op enig moment vragen hebt, evaluatiepunten, of goede ideeën, laat het ons weten. We staan hiervoor open!

*Marianne van Malenstein
ds. Willem Nijse*

Diependaal zingt

Zoals u al in de Kerbrink hebt kunnen lezen, zijn we op vrijdag 31 januari gestart met zangavonden. De eerste avond was een enorm succes. De aanwezigen zongen met veel enthousiasme en de muzikanten speelden prachtig. We kijken daarom uit naar de volgende zangavonden, t.w. op: 13 maart, 24 april en 5 juni. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 20.15 uur. Er wordt geen meditatie gehouden. In de kerkzaal liggen 's avonds formuliertjes voor het opgeven van liederen die u de volgende keer wilt zingen. De ingevulde formuliertjes kunt u in de brievenbus bij de voordeur of de brievenbus in de hal doen. Ook kunt u uw wensen per e.mail aan ons toezenden (zang@diependaalsekerk.nl). Houdt u van zingen, kom dan op deze avonden naar de Diependaalse kerk en neem familie, kennissen en burens mee. Tijdens de zomermaanden zijn er geen avonden georganiseerd.

Theo Biebericher

Giften

Via Arja Biebericher (sr) t.b.v. de wijkkas € 20,-- en € 35,-- t.b.v. Laleaua.

Via Ans Brauns ten behoeve van Laleaua € 25,--.

Kruisweg lopen in Deventer

Elke stap die je in de pittoreske binnenstad van Deventer zet, elk kunstwerk waardoor je stil komt te staan, herinnert je eraan dat de mens kwetsbaar is. Oorlog, onrecht en eenzaamheid zijn van alle tijden. Het lijden is onafwendbaar. En toch zijn er altijd mensen die zich inzetten voor vrede, gerechtigheid en naastenliefde. Volg de voetsporen van bezieling in Deventer!

De internationale **Art Stations of the Cross** vindt in 2020 – na edities in Londen, Washington DC, New York en Amsterdam – plaats in het hart van de eeuwenoude Hanzestad Deventer. Veertien kunstenaars verbeelden het lijden van Jezus en van mensen in onze tijd. Langs de kunstwerken loopt een pelgrimsroute. Deze kunstzinnige contemplatieve tocht voert de bezoekers langs culturele, historische, maatschappelijke en religieuze organisaties in Deventer. De tocht beoogt inspirerende kunst te verbinden met enerzijds het passieverhaal en anderzijds de plaatsen waar hartstocht, enthousiasme en commitment voor elkaar zichtbaar zijn in de plaatselijke gemeenschap. Zie voor meer informatie <http://www.artstations.org/>

Op donderdag 2 april gaat ds. Aster Abrahamsen van de Bethlehemkerk deze route lopen, met wie wil.

We nemen de trein op Hilversum Station van 10.06 uur vanaf spoor 2 en lopen dan in een kwartiertje naar de Lebuiniskerk alwaar de tocht begint.

Neem de wandelschoenen mee, want het wordt een tocht door het hele centrum van Deventer.

Onderweg is er tijd en ruimte om ergens een kopje koffie te drinken en/of te lunchen. Rond 15.00 uur vertrek ik weer met de trein, maar het staat u vrij om nog langer te blijven in deze mooie stad.

Aanmelden graag voor zondag 29 maart.

Op stille zaterdag, 11 april, gaan Piet Mijndertsma en Corné van Zandwijk deze kruisweg lopen. Meer informatie over tijden volgt nog. Ook bij hen kunnen mensen zich aansluiten om mee te lopen.

Ds. Aster Abrahamsen, dominee.abrahamsen@live.nl

Koninklijke Brassband Utrecht

Op vrijdagavond 27 maart a.s., aanvang 20.00 uur, geeft de Koninklijke Brassband Utrecht een concert in de Diependaalse kerk. Deze band heeft meerdere concerten in de Diependaalse kerk gegeven, deze waren altijd een enorm succes. Dus dat mag u niet missen. Naast optredens in Nederland hebben ze ook meerdere keren in het buitenland gespeeld. De toegang is gratis. Er wordt alleen bij de uitgang een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.

Co van der Kolk

Mattheüs Passion in de Grote kerk

Op 4 april 2020 zal er in de Grote Kerk aan de Kerkbrink 4 de Mattheüs Passion van Johann Sebastian Bach door het Dudok Ensemble worden uitgevoerd. Inmiddels is dat een nieuwe traditie; het is de 4e keer in de Grote Kerk en de 19e keer in Hilversum.

De solisten zijn ook dit jaar weer jonge, getalenteerde zangers: De Luxemburgse tenor Alexander Gebhard (evangelist), Vincent Spoeltman (Christus), Robert Kuizenga (altus), de Engelse sopraan Cressida Sharp (die de sopraanaria's zal vertolken, zoals ze dat ook vorig jaar tijdens de tournee naar Zuid-Korea heeft gedaan), de tenoraria's zullen worden vertolkt door de uit Armenië afkomstige Gevorg Apérants en de basaria's door Marijn Zwitserlood

Het Dudok Ensemble staat ook dit jaar onder leiding van Johan Rooze. De Hilversummer Rooze is één van de oprichters van het Dudok Ensemble; hij heeft in Nederland een reputatie als Bach-specialist opgebouwd. Voor de uitvoeringen van de Mattheüs Passion komt hij over uit Zuid Korea, waar hij momenteel woont en werkt.

De uitvoering begint om 15.30 uur.

Kaarten, € 35,-- (CJP € 25,--), zijn te verkrijgen via www.dudokensemble.nl, www.podiumplein.nl en bij de VVV-Hilversum, Stationsplein 27.

Stille Week vespers

Tijdens de Stille Week van 6 tot en met 11 april organiseren de Verbinding, Vitamine G, de Grote Kerk en de Diependaalse kerk gezamenlijke vesperdiensten. De vespers beginnen steeds om 19.30 uur en duren ongeveer een halfuur.

In deze Stille Week volgen we Jezus op zijn zoektocht naar de schapen van het volk van Israël. We zien hoe Hij opgejaagd en geslagen wordt en uiteindelijk Zijn leven geeft voor Zijn schapen. We volgen aan de hand van enkele Bijbelteksten uit met name het Marcus-evangelie de lijdensweg van de goede Herder.

Plaatsen van samenkomst:

maandag 6 april: Pniëlkerk, Van Ghentlaan 47

dinsdag 7 april: Vitamine G, Diependaalselaan 138

woensdag 8 april: Grote Kerk, Kerkbrink 4

donderdag 9 april: de Schuilhof, Dalweg 8a

vrijdag 10 april: diensten in eigen kerken

zaterdag 11 april: Diependaalse kerk, Diependaalselaan 138

'De lijdensweg van de goede Herder'

Het is geen wonder dat de Bijbel zoveel zegt over herders en schapen. In het Midden-Oosten, waartoe ook het land Israël behoort, lopen veel schapen, geiten en kamelen met hun herders. In Johannes 10 staat dat Jezus van Nazareth Zichzelf de goede Herder noemt.

Hij is Gods Zoon, naar deze aarde gezonden om de verloren schapen weer bij Gods kudde terug te brengen (Mattheüs 15:24).

The Passion 2020

De 10e editie van The Passion wordt dit jaar live uitgezonden vanuit Roermond. Het is voor het eerst dat het muzikale paasevenement zo zuidelijk wordt gehouden. De jubileumeditie, met daarin zowel nieuwe als succesvolle nummers uit eerdere jaren gaat over het leven, sterven en opstaan van Jezus. Deze rechtstreekse uitzending kijken we samen in de Diependaalse kerk op een groot scherm op donderdagavond 9 april (Witte Donderdag).

Iedereen is welkom om mee te kijken, dus nodig gerust iemand uit die ook geïnteresseerd is.

Na afloop praten we nog even na onder het genot van een hapje en een drankje. De uitzending start om 20.30 uur, de deur is open vanaf 20.15 uur. Voorafgaand aan het kijken van The Passion is er om 19.00 uur een kerkdienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren.

Verderop in deze Diependaalcontact is er meer informatie te vinden over alle diensten die rond Pasen bezocht kunnen worden.

Wil je meer informatie of wil je graag meehelpen met de organisatie? Neem gerust contact op via maurice@diependaalsekerk.nl of 06-52633290 of kijk op www.thepassion.nl

Maurice de Jong

Nieuws van de Stichting Diependaal

Jaarverslag

Het jaarverslag van de Stichting is opgemaakt en goedgekeurd.

U kunt het verslag op de site bekijken, maar mocht u een papieren exemplaar willen hebben dan kunt u dit via mij krijgen.

Als u mij belt (tel 6216187) dan zal ik er één voor u klaarleggen. Ik kan hem ook bij u bezorgen. Laat het me even weten.

Atie van Woerekom.

Schoonmaken

Een paar zaterdagdagen is er flink gewerkt om de kerk voor de zondag weer stofvrij te krijgen. Het was echt heel heftig. Gelukkig is de verbouwing nu klaar en met een prachtig resultaat.

We kunnen er weer een hele poos tegen.

Opruimen

Door de verbouwing kwam er ook een heleboel spul te voorschijn waar niemand wat mee kon. Er is en wordt flink opgeruimd.

Als er zo veel bergruimte is als in onze kerk wordt er veel te veel bewaard, want het ligt niemand in de weg.

Verantwoording van de ontvangsten

INGBANK		AMROBANK	
21/11	€ 50,00	25/10	€ 30,00
25/11	- 100,00	28/10	- 15,00
	- 100,00	25/11	- 30,00
	- 100,00	28/11	- 15,00
	- 100,00	27/12	- 30,00
25/12	- 10,00	30/12	- 375,00
02/1	- 100,00	30/12	- 15,00
25/1	- 10,00	19/1	- 10,00
		27/1	- 30,00
		28/1	- 25,00

Wegens opheffing van de VEG-Enschede een gift op voordracht van mevr. A.J.H. van Bekkum **€ 750,00.**

Totaal € 1.895,00

Alle gevers hartelijk dank.

Uw giften zijn van harte welkom op:

NL89INGB0000431426

NL72ABNA0491273630

t.n.v. Stichting tot behoud van de Diependaalse kerk
in de groene bussen

Atie van Woerekom

Hyacintenlaan 55

1215 BB Hilversum

Tel. 035-6216187

Goede Vrijdag 2020



Het vocaal ensemble Voices o.l.v. Piet Philipse zal ook dit jaar deze bijzondere avonddienst verzorgen. De dienst zal volledig in het teken staan van lezingen en muziek rond het lijden en sterven van Jezus volgens het evangelie van Johannes. Misschien wel het meest indrukwekkende lijdens-evangelie. In dit evangelie zien we de menselijke kant van Jezus. Daarnaast zien we ook Zijn

grootheid als Zoon van God. Bach heeft dit evangelie gebruikt voor zijn eerste passie, die als leidraad is genomen voor de dienst. De dienst zal alleen bestaan uit lezingen en muziek. De lezingen zullen worden verzorgd door diverse lectoren die elk een rol hebben. De gemeente zal worden gevraagd om de rol van het volk op zich te nemen. De muziek rondom de lezingen zal door zowel het koor als de gemeente worden gezongen.

*10 april 2020 19:30 uur Diependaalse kerk Hilversum
Vocaal ensemble Voices o.l.v. Piet Philipse
Wybe Kooijmans, orgel
Ds. Willem Nijssse, voorganger*

Nieuwe stoelen

We zijn de afgelopen tijd druk geweest met de stoelen in de kerk. Middels twee legaten zijn we in de mogelijkheid om de gehele kerkzaal van nieuwe stoelen te voorzien. Deze nieuwe stoelen zullen aan de laatste eisen van brandweer en gemeente voldoen en zijn daarom stevig en snel vast- en ook weer los te koppelen.

Hierdoor zijn we veel flexibeler met de opstelling in de kerkzaal, waar Vitamine G veel gebruik van zal gaan maken. En wordt het minder zwaar werk om de kerkzaal helemaal leeg te maken voor activiteiten en evenementen zoals een Fancy Fair of A Taste Of Christmas.

Er is al een stoel uitgekozen, waarvan er ook een aantal weken een rijtje in de kerkzaal heeft gestaan. Nu komt nog de keuze uit materialen en kleuren. Op het moment dat u dit leest is dat waarschijnlijk afgerond en is de bestelling geplaatst. We hopen dan voor de zomer op de nieuwe stoelen te kunnen zitten.

Tegelijkertijd wordt er voor de huidige stoelen en goede nieuwe bestemming gezocht.

Maurice de Jong

Ionaviering in de Bethlehemkerk

Op zondag 15 maart 2020 zal er weer een Ionaviering in de Bethlehemkerk plaatsvinden. Iedereen, zeker ook leden van de Diependaalse kerk en Vitamine G zijn hierbij van harte uitgenodigd. De viering begint om 17.00 uur, maar de kerk is al om 16.00 uur open om

enkele liederen in te zingen en om met elkaar kennis te maken onder het genot van een kop koffie of thee.

Na de viering om ca. 18.00 uur serveren we een vegetarische maaltijd. Iedereen is van harte welkom, maar het is wel fijn in verband met de voorbereidingen om uw komst even aan te melden bij ondergetekende.

Herma Bosma (Bethlehemkerk)

hermabosma@hetnet.nl, tel. 06-31057959.

Vrijwilligers gezocht bij MuZiekenhuis

In ziekenhuis Tergooi wisselen oecumenische vieringen en kleine concertjes onder de naam MuZiekenhuis elkaar af. Zo is er iedere zondagmorgen een zinvol aanbod voor de patiënten. Zonder vrijwilligers die de mensen halen en terugbrengen of op een andere manier bijdragen aan de organisatie kunnen we niet. Omdat er nu een paar afzwaaien na jarenlange dienst, zoeken we voor het nieuwe jaar nieuwe vrijwilligers. Vind u/jij het leuk om zo'n 10 keer per jaar te helpen met bedden rijden, als gastheer of gastvrouw, of met liturgische taken? Voor contact of meer informatie kunt u bij mij terecht via de mail. Altijd welkom om eerst een keer te komen kijken.

Christine van den End, geestelijk verzorger in Tergooi,

cvandenendkranenburg@tergooi.nl, tel. 088 753 34 31

Verbouwing kinderruimten

Vanaf oktober 2019 is er hard gewerkt aan de verbouwing van de kinderruimten en in februari 2020 is dat volledig afgerond. Niet alles zat mee, maar alles heeft tot een mooi resultaat geleid. De kelder is een lichte frisse ruimte geworden met een eigen ingang vanaf de achterzaal. Onder de trap is een toilet gemaakt en met nieuwe kozijnen met dubbel glas en een nieuwe verwarming is de zaal lekker comfortabel voor de peuters. In de crèche-ruimte zijn ook nieuwe kozijnen en een nieuwe verwarming geplaatst. Daarnaast is deze ruimte voorzien van een wastafel en een nieuwe scheidingswand met de achterzaal, waardoor de achterzaal ook een stuk lichter is geworden. Beide ruimten zijn opnieuw gestukadoord en geschilderd, nieuwe vloeren en worden opnieuw ingericht. Uiteraard zijn beide ruimten open voor bezichtiging. Dank aan ieder die zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan de verbouwing. Speciaal aan de vele mensen die meerdere malen flink aan de schoonmaak zijn gegaan om alles voor de diensten weer netjes te hebben.

Maurice de Jong

Kopij Diependaalcontact juni 2020

Kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u tot 15 mei mailen naar kopij@diependaalsekerk.nl. Het is ook mogelijk deze toe te zenden aan Theo Biebericher, Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum.

KerkBalans 2020

Afgelopen januari hebben alle leden van de Diependaalse kerk een uitnodiging ontvangen voor Actie KerkBalans 2020.

KerkBalans is voor de Diependaalse kerk (en de Protestantse gemeente Hilversum) de belangrijkste instroom van giften, waar onder andere de (gast)predikanten en organisten van betaald worden. Daarnaast is de opbrengst van KerkBalans een belangrijke indicator voor de berekening in welke mate een wijk in staat is om zelfstandig te blijven voortbestaan.

Wie zien gelukkig dat de digitale toezeggingsformulieren steeds beter werken, maar ook een enkele fout. Mocht u geen brief én geen mail hebben ontvangen of wanneer u nu nog een brief ontvang, maar open staat om het per e-mail te ontvangen vragen wij u vriendelijk even een bericht naar kerkmeester@diependaalsekerk.nl te sturen. Of even contact te zoeken met Wim v/d Kolk of Maurice de Jong.

We danken alle gevers voor hun toezegging, en hopen van de mensen die wel willen bijdragen maar nog niets toegezegd hebben alsnog hun toezegging te ontvangen. Dat kan in de groene brievenbus in de kerk, rechtstreeks via het kerkelijk bureau of via bovengenoemde contactgegevens.

Namens de kerkrentmeesters,

Maurice de Jong



Protestantse gemeente te Hilversum

algemene kerkenraad

De Algemene Kerkenraad zoekt in verband met het verstrijken van de ambtstermijn een

Scriba van de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad vervult de taken die het kerkbestuur van de wijken overstijgen, waaronder

- het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen van de PgH,
- het initiëren van bovenwijkse bijeenkomsten,
- het vaststellen en uitvoeren van het beleidsplan.

De Algemene Kerkenraad bestaat uit:

- de preses
- de scriba
- een afgevaardigde van het college van diakenen
- een afgevaardigde van het college van kerkrentmeesters
- een afgevaardigde van het ministerie van predikanten
- een afgevaardigden uit elk van de vijf wijkgemeenten en
- waarnemers vanuit Vitamine G, het ministerie van predikanten en de VGH

Taken van de scriba

De scriba fungeert als secretaris van AK en BM; tot zijn/haar kerntaken behoren:

- het in overleg met de preses voorbereiden en samenroepen van de vergaderingen van het Breed Moderamen (± 10 keer per jaar) en de Algemene Kerkenraad (± 5 keer per jaar);
- de verslaglegging en uitvoering van besluiten van deze vergaderingen;
- het bijhouden en afhandelen van in- en uitgaande correspondentie;
- het mede organiseren van de Nieuwjaarsreceptie, bovenwijkse bijeenkomsten e.d.;
- regelmatig overleg met de eindredacteur van het kerkblad en het kerkelijk bureau.

Daarnaast kan de scriba eigener beweging andere activiteiten op zich nemen of daarin participeren.

***Voor meer informatie, neem contact op met
Richard Hoff (preses@protestantshilversum.nl)***

Vacature secretaris Inloophuis Wording

Inloophuis Wording is een open huis voor dak- en thuislozen en mensen met psychische of verslavingsproblemen. Elke middag en avond wordt er koffie, thee, brood en soep uitgedeeld en een luisterend oor geboden. Op donderdagavond is er een warme maaltijd. De medewerkers, die hiervoor zorgen, doen dit werk geheel belangeloos en vanuit een christelijke overtuiging.

Het bestuur van Wording bestaat uit zeven personen. Door vertrek van de huidige secretaris zijn wij op zoek naar iemand die deze functie van haar kan overnemen. De belangrijkste taken zijn:

- Het notuleren van de bestuursvergaderingen, 4x per jaar, en eventueel andere bijeenkomsten;
- Het bijhouden en de verwerking van alle correspondentie
- Het beheer van het archief

Bent u bekend met bovenstaande werkzaamheden en spreekt de doelstelling van het inloophuis u aan. Dan bent u wellicht de persoon, naar wie we op zoek zijn. Wil u liever eerst wat meer informatie over de functie, dan geeft Lily Fraanje u deze graag.

Voor uw aanmelding stuurt u een mail naar Jan Blok. Zowel Lily Fraanje als Jan Blok zijn bereikbaar via info@inloophuis-wording.nl

Preekrooster (8 maart – 7 juni)

o. = ochtenddienst 10.00 uur

a. = avonddienst 19.30 uur

- 08 mrt. o. Ds. G.J. Mantel, Woudenberg
- 15 mrt. o. Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam
- 22 mrt. o. Ds. W. Nijssse
- 29 mrt. o. Ds. H.A. Weimar
- 05 apr. o. Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam
- 07 apr. a. Dhr. K. ten Voorde (stille week)
- 09 apr. a. Ds. W. Nijssse (Witte Donderdag, H. Avondmaal),
aanvang 19.00 uur
- 10 apr. a. Ds. W. Nijssse (Goede Vrijdag, cantatedienst)
- 11 apr. a. Dhr. H. van ter Meij (stille week)
- 12 apr. o. Ds. W. Nijssse (Pasen)
- 19 apr. o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort
- 26 apr. o. Ds. W. ten Voorde, Nunspeet
- 03 mei. o. Ds. W. Nijssse
- 10 mei. o. Ds. G. Bikker, Harderwijk
- 17 mei. o. Ds. A. de Boer, Utrecht
- 21 mei. o. Ds. A. Abrahamsen (Hemelvaatsdag,
gezamenlijk dienst met de Bethlehemkerk)
- 24 mei. o. Ds. W. Bos, Amersfoort
- 31 mei. o. Ds. W. Nijssse (Pinksteren)
- 07 jun. o. Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam



www.diependaalsekerk.nl



www.vitamineG.net