

Diependaalcontact



juni **2020**
38e jaargang nummer 2

Informatie wijkgemeente 'Diependaal'

Hilversum

Diependaalse kerk	Diependaalselaan 138 1214 KE 6246182 info@diependaalsekerk.nl www.diependaalsekerk.nl
Vitamine G	info@vitamineG.net www.vitamineG.net
Predikant	Ds. W. Nijse 06-40794651 Postadres: Diependaalselaan 138 1214 KE Hilversum predikant@diependaalsekerk.nl
Scriba	M. van Malenstein scriba@diependaalsekerk.nl
Penningm. Wijkkas Diependaalse kerk	T. Mantel 6246628 bank NL 33 RABO 0373722516 wijkkas@diependaalsekerk.nl
Vitamine G	bank NL 33 RABO 0373722613 wijkkas@vitamineG.net
Oppas	Karina de Jong 0346- 830502 oppas@diependaalsekerk.nl oppas@vitamineG.net
St. Diependaal (penningmeester)	A. van Woerikom 6216187 giro NL89 INGB 0000431426 bank NL72 ABNA 0491273630 info@stichting-diependaal.nl
Ouderenwerk Ahaaldienst	E.A.M. v. Loenen-Klinkenberg 6219373 R. Versteeg 6246628 vervoer@diependaalsekerk.nl
b.g.g. Commissie ZWO	P.J. Veraar 6831548 B. Reinders 6210227 zwo@diependaalsekerk.nl
Commissie ouderen- pastoraat PgH	C. Reinders 6210227 ouderen@diependaalsekerk.nl
Verjaardagsfonds	Fam. Noort 6218576 verjaardagsfonds@diependaalsekerk.nl
Rekeningnrs Centr. Kerkvoogdij PgH Diependaalcontact/ Kerkblad	bank NL42 RABO 0373722451 G.Th.Biebericher 6853982 kopij@diependaalsekerk.nl

Inhoud Diependaalcontact juni 2020

Informatie wijkgemeente Diependaal	blz.	2
Meditatie	blz.	4
Serie 'Radicale woorden van Jezus'	blz.	6
Zomerdiensten met Bethlehemkerk	blz.	8
Vanuit de consistorie	blz.	8
Nieuwe stoelen	blz.	10
Kopij Diependaalcontact september 2020	blz.	11
Digitale kerkdiensten	blz.	12
Bidden met ZOOM	blz.	14
Voorbede in de Diependaalse kerk	blz.	15
Bedankje	blz.	18
Pastoraal bezoekwerk	blz.	19
Eenvoudige gehoorzaamheid	blz.	20
Diependaal zingt	blz.	24
Reis Roemenië in februari	blz.	25
Nieuws van de Stichting	blz.	31
De samen op Vakantieweek (SOV) uitgesteld	blz.	32
Vacature secretaris Inloophuis Wording	blz.	33
Preekrooster (7 juni - 6 september)	blz.	34

Meditatie

Van Pasen tot Pinksteren hebben we met de Bijbelkring het boek Exodus gevolgd. Dat was niet helemaal willekeurig gekozen. Met Pasen vieren de Joden de uittocht uit Egypte, waarover we lezen in Exodus 1-12. Met Pinksteren vieren ze de wet die God gaf op de berg Sinai. Daarover lezen we vanaf Exodus 19. De 50 dagen van Pasen naar Pinksteren was dus een goede tijd om het volk Israël te volgen in hun tocht door de woestijn, zoals beschreven in het boek Exodus. Wat opvalt in het verhaal van Exodus is dat er veel wordt gemopperd en geklaagd door de Israëlieten. Voor wie het wil nazoeken: Exodus 5,20-21; 14,11-12; 15,24-25; 16,3; 17,2-3. En als je leest waarover de mensen klagen dan is het eigenlijk ook goed te begrijpen. Het is geen kleinzielig gemiep. De Israëlieten komen telkens weer in echt penibele situaties terecht. Ze worden afgebeeld als slaven in Egypte, ze worden bijna onder de voet gelopen door een overmacht van Egyptische strijdwagens, ze lopen drie dagen door de woestijn zonder water te vinden, en als ze dan eindelijk een bron vinden blijkt dat water ondrinkbaar, ze lijden honger en dorst in de Sinaïwoestijn. Ik zou ook gaan klagen.

Het is menselijk dat grote tegenslagen en moeilijke omstandigheden ons de moed kunnen ontnemen. Dat ze ons kunnen verstrikken in een web van negatieve gedachten. De ervaringen van Israël zijn de ervaringen

van het levenspad van ieder mens, zo nu en dan, als het moeilijk is. Misschien ook nu in Coronatijd.

Er staat ook een geloofsvraag op het spel. Want als het dan zó moet, en zó gaat, wie is dan deze HEER in wie wij geloven? Wat is dit voor God, die ons zo door de woestijn laat dwalen? Van de ene narigheid in de andere? Het is alsof je in je auto door het navigatiesysteem in de ene na de andere doodlopende straat wordt gestuurd. Over paden die helemaal niet voor auto's geschikt zijn en dwars door weilanden, waar niet eens een weg meer is. Zo'n systeem gooi je dan toch woedend uit het raam? Israël is boos op God. Om waar Hij hen leidt.

Boze vragen en twijfel horen bij de weg naar geloof die Israël gaat. Op het pad naar geloof leer je door schade en schande wat het betekent om God te vertrouwen. Wat Israël leerde en wat ook wij leren is dat God niet gelijk staat aan succes. Geloof in God leidt niet tot een succesvol leven of een gelukkig en vredig bestaan. Israël verwachtte dit wel van haar God, maar wat Israël van God verwachtte was niet wat God had beloofd. Wat de HEER had beloofd en ook vandaag aan ons belooft is dit: dat Hij er vandaag bij zal zijn, en dat Hij onze toekomst goed zal maken, tot voorbij de grens van ons sterfelijk leven. Je daaraan overgeven, dat is geloven. En misschien dat we dat geloof alleen kunnen vinden in de moeilijke tijden in ons leven.

Ds. Willem Nijssse

Serie 'Radicale woorden van Jezus'

Met de hele PG Hilversum hadden we dit seizoen een jaarthema 'Rondom Jezus'. Bij dat thema hoorden drie prekenseries. De eerste ging over de 'ik-ben'-uitspraken van Jezus uit het Johannesevangelie.

De tweede serie ging over de kruiswoorden in de 40-dagentijd. Vanaf 7 juni begint de laatste serie. Deze gaat over radicale woorden van Jezus.

Vaak zijn de woorden die Jezus sprak bemoedigend en vol troost. Maar even vaak zijn ze scherp en soms zelfs hard. Er zijn stugge, weerbarstige uitspraken van Jezus, die we maar liever overslaan, omdat we niet goed weten wat we ermee moeten. In deze prekenserie leggen we ons oor juist bij die woorden te luister. Wat wil Jezus ermee zeggen tegen ons vandaag?

De volgende diensten staan in het teken van die serie:

7 juni

Ds. G.J. Wisgerhof gaat in deze dienst voor. Hij leest met ons Johannes 3 over Nikodemus. 'Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien', zegt Jezus daar. Maar wat betekent dat eigenlijk, 'opnieuw geboren worden'?

14 juni

In deze dienst gaat ds. W. Nijssse voor. We horen Lukas 9,57-62. Het gaat over het volgen van Jezus. Maar is er eigenlijk wel iemand geschikt om Jezus echt na te volgen? Of zijn we te sterk verkleefd aan het leven van elke dag?

5 juli

Deze zondag horen we Lukas 12,49-53. Daar zegt Jezus: 'Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen.' Dat is geen zin die we van Jezus zouden verwachten. Ds. W. Nijssse gaat ons voor in het beluisteren van deze tekst.

12 juli

Ds. J.W. Scheurwater gaat voor in deze dienst. De tekst is Matteüs 19,16-26. Jezus zegt daar: 'Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' Wat staat ons als welvarende Nederlanders te doen?

19 juli

Deze zondag sluiten we de serie af met Marcus 12,13-17. Jezus krijgt hier een strikvraag voorgeschoteld en geeft een raadselachtig antwoord. Ds. W. Nijssse gaat voor in deze dienst.

Ds. Willem Nijssse

Zomerdiensten met de Bethlehemkerk

Komende zomer hebben we weer 6 kerkdiensten die we samen met de Bethlehemkerk houden. Vanaf zondag 5 juli tot en met zondag 9 augustus vieren we de diensten samen. Op zondag 26 juli zijn ook de Morgenster- en de Regenbooggemeente bij deze samenwerking betrokken. Vanwege de bijzondere omstandigheden hebben we besloten om deze diensten dit jaar allemaal in de Bethlehemkerk te laten plaatsvinden. Daar is namelijk een videoverbinding. U kunt dus meekijken via het kanaal van de Bethlehemkerk. De diensten worden via het kanaal van de Diependaalsekerk echter ook als audio uitgezonden. U kunt dus ook op de website van onze gemeente terecht om mee te luisteren.

Ds. Willem Nijse

Vanuit de consistorie

We hebben ons met elkaar snel aangepast aan de nieuwe situatie. Op 1 maart vierden we nog in de kerk het Heilig Avondmaal. Op 8 maart ging de dienst nog nietsvermoedend door. Maar op 15 maart zat ik samen met Maurice op zondagmorgen in een lege kerk en zonden we een dienst uit naar u allemaal thuis. Het werd stil in de kerk en het werd stil op straat. Maar omdat ik in de consistorie alleen kon werken, ging ik dinsdag en donderdag nog gewoon naar de kerk om te werken.

Ik ben er trots op hoe we ons hebben aangepast aan de nieuwe situatie die ontstond. We bellen elkaar om te vragen hoe het gaat. Met hulp van vrijwilligers en predikanten hebben we elke week een mooie online dienst. Er worden elke week bloemen bezorgd. De jongerenkring en de Bijbelkring gingen digitaal en we zien elkaar vaker dan voorheen. De voltallige kerkenraad vergadert online. En in de kerkzaal verschenen mooie, nieuwe stoelen. Aan alle gemeenteleden: een groot compliment voor uw inzet en betrokkenheid!

Ik heb velen van u gesproken via de telefoon, via zoom of via mail. Of ook bij het tuinkekje van de voortuin. Toch heb ik niet van u allemaal een nummer of mailadres. Als ik u nog niet heb gesproken de afgelopen weken dan wil ik u uitnodigen om me een mailtje te sturen, te bellen of te appen. Ik hoor graag hoe het met u gaat!

Laten we als Diependalers bij elkaar betrokken blijven. Zeker bij de ouderen die nog niet direct zullen profiteren van de versoepeling van de maatregelen. En laten we daarbij niet alleen aandacht geven aan de mensen van de kerk, maar ook aan mensen met wie we in de straat wonen. Zodat we als Diependaal een licht voor de wereld zijn, een stad op een berg (Matteüs 5,14).

Ds. Willem. Nijssse

Nieuwe stoelen

Op vrijdag 8 mei zijn de nieuwe stoelen voor de kerkzaal geleverd. Het ziet er prachtig uit, maar waarschijnlijk heeft u het nog niet kunnen zien.

Het zijn stoelen van donker bruin hout met daarop een licht blauwe gestoffeerde zitting. Deze kleur blauw past goed bij de blauwe kleur die op de dakspanten te zien is. Een deel van de stoelen is voorzien van een bruine gestoffeerde zitting, ook die kleur komt vaker in de kerk terug. Op deze manier is er een speels, maar toch rustig geheel gecreëerd.

De stoelen voldoen aan de laatste eisen van gemeente en brandweer door de manier waarop ze aan elkaar gekoppeld zijn, maar kunnen toch heel gemakkelijk los van elkaar gehaald worden. Hierdoor zal Vitamine G vaker de mogelijkheid hebben om de zaal iets anders in te delen. Ook voor evenementen is de zaal makkelijker leeg te maken en voor rouw- en trouwdiensten zijn er ook meer mogelijkheden en minder werk voor de koster.

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt en meegedacht aan het selecteren en samenstellen van de stoelen.

We hopen u snel weer in de kerk te zien, tot die tijd hierbij een impressie.



Maurice de Jong

Kopij Diependaalcontact september 2020

Kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u tot 19 augustus mailen naar kopij@diependaalsekerk.nl. Het is ook mogelijk deze toe te zenden aan Theo Biebericher, Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum.

Digitale kerkdiensten

Wat begon met de maatregel dat de voorganger na de dienst geen handen schudde met de gemeenteleden, ging in rap tempo naar het volledig zonder gemeenteleden houden van kerkdiensten. Het coronavirus zal niemand ontgaan zijn en maakt dat we als gemeente op een bijzondere manier met elkaar verbonden proberen te blijven.

Gelukkig zijn er in de afgelopen weken mooie diensten mogelijk geweest door de moderne techniek en medewerking van zowel onze eigen predikant als een heel aantal gastpredikanten.

Fijn dat er alleen maar regelmatig terugkerende gastpredikanten in het rooster stonden, en dat zij allen hebben kunnen meewerken. Ook voor de komende weken zullen de gastpredikanten hun medewerking verlenen.

Voor het overzicht nog even de mogelijkheden om de kerkdiensten te luisteren op een rij:

* Op www.diependaalsekerk.nl kunt u onderaan op "kerkdienst gemist" klikken.

Daar is de dienst live mee te luisteren of nog 12 maanden later terug te luisteren.

* Op kerkdienstgemist.nl kunt u via de website of een app de Diependaalsekerk opzoeken en daar de dienst live meeluisteren of een dienst van de afgelopen

12 maanden terugluisteren.

* Voor mensen die geen beschikking hebben over een pc, telefoon of tablet zijn er speciale kastjes beschikbaar waarop de dienst live beluisterd kan worden en de laatste 8 diensten beschikbaar zijn. Hier is wel een internetverbinding voor nodig.

Heeft u wel behoefte om de dienst mee te luisteren, maar geen internetverbinding, dan zijn er mogelijkheden om wekelijks een cd met de dienst te ontvangen, zodat u later in de week alsnog de dienst mee kan maken.

Heeft u behoefte aan uitleg, een bovengenoemd kastje, een wekelijkse cd of andere vragen, laat dan gerust even wat horen. Ik kijk graag met u mee wat de mogelijkheden zijn.

*Namens de kerkrentmeesters, Maurice de Jong
maurice@diependaalsekerk.nl
06-52633290*

Bidden met ZOOM

Nooit had de herder-profeet Amos uit Tekoa kunnen denken dat zijn woorden op een toren duizenden kilometers naar het noorden zouden staan: "Zoek de HERE, en leeft".

Deze woorden boven de hoofdingang van onze kerk nodigen ons uit om naar de kerk te komen, de Bijbel te lezen, te zingen en te bidden.

Door te bidden zoek je de nabijheid van God.

Onze gebedsgroep, die altijd om de twee weken in de consistorie bij elkaar kwam, is al lang niet bij elkaar geweest. Maar dat willen we gaan veranderen!

Vanaf zondag 14 juni gaan we via ZOOM digitaal met elkaar bidden. We beginnen dan om 11 uur, dus net als altijd na de dienst. Het gebedsmoment duurt zo'n 20 á 30 minuten.

Het programma ZOOM werkt heel gemakkelijk. Het enige wat je moet doen is een mail sturen naar h.van.meij@kpnmail.nl . Je ontvangt dan een link waarmee je heel gemakkelijk kunt meedoen: ZOOM wijst zich vanzelf.

We hopen dat je meebiddt!

*Namens de gebedsgroep,
Henk van ter Meij*

Voorbede in de Diependaalse kerk

Ergens begin vorig jaar heb ik heel concreet gebeden voor een diepere doorwerking van de Heilige Geest in mijn leven. Sindsdien is mijn geloof gegroeid en het groeit nog steeds! Het heeft echt mijn leven verrijkt en daarvoor ben ik heel dankbaar!

Er gebeuren regelmatig wonderlijke dingen in mijn leven en één daarvan wil ik graag met u delen. Het heeft te maken met het nieuwe e-mailadres voor de voorbede tijdens de dienst. Het e-mailadres is voorbede@diependaalsekerk.nl.

Sinds begin vorig jaar, bid ik iedere week tot God om te vragen wat ik als gebed voor onze gemeente in het gebedenboek mag schrijven. Dat is mij destijds op het hart gelegd. Zo ook voor de dienst van 15 december jl. Ik had toen het volgende in het gebedenboek geschreven:

Dank God om zijn Woord en Zijn beloften aan ons. Bid tot God dat wij een kerk van voorbidders mogen zijn, die onophoudelijk Zijn beloften brengen voor Zijn aangezicht.

Een paar weken geleden besloot ik om nog eens naar een dienst te luisteren, via mijn tablet. Ik koos – zonder specifieke reden – voor de dienst van 15 december jl. De dominee las mijn voorbede op. Ik herinnerde mij toen weer dat specifieke gebed voor 'een kerk van voorbidders' en dat maakte mij blij. Normaal gesproken weet ik niet meer wat ik heb

opgeschreven. Ik bewaar de gebeden in principe zelf ook niet. Ik geloof dat er enorm veel kracht uitgaat van gebed! De zondag werd tijdens de eerste uitzending in de Coronatijd afgekondigd, dat er nu een e-mailadres was aangemaakt voor het doen van voorbeden. Dat voelde als een verhoring van het gebed om 'een kerk van voorbidders' en het maakte mij opnieuw blij en dankbaar! Ik beseftte dat ik een paar dagen eerder niet zomaar naar die ene dienst had geluisterd. Het was alsof God zo wilde laten zien, dat Hij het gebed heeft verhoord en ons dat e-mailadres gegeven heeft om een stap te maken in het worden van 'een kerk van voorbidders'. Dat vind ik zó mooi! Alle eer en dank aan God!

Ik heb nagedacht over 'een kerk van voorbidders'. Het was niet iets dat ik zelf verzonnen had. Het kwam destijds in mijn hoofd, toen ik ervoor bad. Door wat ik hierboven beschreven heb, voelde ik mij aangespoord om er iets mee te doen en om erover te delen. Ik ben begonnen om mij er wat meer in te verdiepen en zo ontstond ook het idee om er wat over op te schrijven.

Door te bidden onderhouden wij ons persoonlijke contact met God. God wil graag een relatie en persoonlijk contact met ons. Wij mogen heel concreet bidden voor de dagelijkse dingen van ons leven, maar ook voor andere mensen of situaties in de wereld om ons heen. Een voorbede is zo'n gebed voor anderen. Door voorbede te doen, nemen wij de plaats in van een ander of komen wij op voor de zaak van een ander, die Gods hulp nu hard nodig heeft.

In mijn zoektocht naar de betekenis van de voorbede, kwam ik ook tegen, dat het een voortdurende bezigheid is, om tot God te blijven bidden, totdat er iets gebeurt, of zoals Jezus het benoemt in Lucas 11 en Lucas 18:1: 'om altijd te bidden en niet op te geven'.

Als wij aan het werk zijn of druk met het plannen van dingen, dan zijn wij aan het werk. Als wij gaan bidden, dan gaat God aan het werk.

Waar kunnen wij – als gemeente – dan voor bidden? Natuurlijk voor de wereld en de mensen om ons heen, maar ook voor onze gemeente. Wat hebben wij als gemeente nodig, om het Evangelie te verkondigen, om de kerk 'draaiende' te houden? Iedereen heeft daarover wel een beeld. Meer ambtsdragers, nieuwe mensen, noem maar op. Maar bovenal hebben wij God nodig. Laat Hem op de eerste plaats staan, laten we heel concreet bidden voor wat wij nodig hebben.

Met een klein groepje mensen zijn wij sinds langere tijd concreet aan het bidden voor mensen en zaken, die nodig zijn binnen onze gemeente. Dat werpt ook zijn zichtbare vruchten af. Zo hebben we destijds iedere keer gebeden voor een nieuwe predikant. Er waren veel hobbels te nemen, maar we hebben Willem Nijssen als onze nieuwe predikant mogen verwelkomen. Ook bidden we bijvoorbeeld voor nieuwe ambtsdragers, nieuwe mensen en kinderen in de kerk en ook daarin zien we verhooring van onze gebeden.

Ik wil mijn verhaal besluiten met nog iets, waarover ik mij opnieuw blij en dankbaar verwonderd heb! Op het formulier van de oprichting van onze Diependaalse

kerk – dat ik op een afbeelding zag – staat bovenaan de tekst:

Mijn huis zal een huis des gebeds worden.

Hoe mooi zou het zijn, als wij dat in vervulling kunnen laten gaan!

Arja Biebericher.

Bedankje

Mede namens mijn vrouw wil ik graag alle mensen bedanken die mij, na mijn ontslag uit het ziekenhuis, hebben gebeld of kaarten, brieven en bloemen hebben gestuurd. Deze belangstelling heeft ons heel goed gedaan. Nogmaals hartelijk dank.

Rien de Boer

Pastoraal bezoekwerk

De Diependaalse gemeente kent een sterke onderlinge verbondenheid met elkaar. Er is in de gemeente een groep leden die, met name door de leeftijd, behoefte heeft aan pastoraal bezoek en contact doordat bijvoorbeeld de gezondheid achteruit gaat, afnemende mobiliteit of door het wegvallen van vrienden en familie. Omdat deze mensen betrokken zijn en betrokken willen blijven bij onze wijkgemeente worden ze regelmatig bezocht. Het bezoekwerk wordt gecoördineerd door Anneke Slikkerveen. De predikant houdt contact met de mensen die de bezoeken afleggen. Via hen hoort hij of er mensen zijn die graag met hem in gesprek willen gaan. Door de corona omstandigheden is het bezoekwerk anders dan normaal. Toch willen we de lijst met mensen die gecontacteerd willen worden up-to-date houden. Ik kan me voorstellen dat in deze tijd juist extra behoefte is aan contact. Daarom een oproep aan de gemeenteleden om uzelf aan melden als u daar behoefte aan heeft. Ook is het mogelijk om uzelf aan te melden als bezoekmedewerker. Aanmelden kan bij Anneke Slikkerveen (a.slikkerveen@tele2.nl / 035 685 82 10).

Tom Mantel

Eenvoudige gehoorzaamheid

Begin dit jaar realiseerde ik mij, dat in 2020 allerlei leuke activiteiten stonden gepland. Wat had ik er een zin in!

Nu ik dit schrijf herinner ik me, dat ik mij er enorm op verheugde: een blij gevoel en uitzien naar alles wat in het verschiet lag.

Hoe anders verliep alles: een pandemie. En ineens geen blij maar juist een angstig gevoel en onzekerheid over wat er in het verschiet ligt.

Zeker in de eerste weken was het voor mij behoorlijk omschakelen. Gezegend voelde ik mij wel: ik mocht mij vasthouden aan mijn geloof. We zijn immers niet alleen. Ook niet in deze tijd. Want Jezus heeft ons beloofd altijd bij ons te zijn.

Maar ondanks dit houvast en het gevoel er niet alleen voor te staan, gingen mijn gevoelens van angst en onzekerheid niet weg. Ik had wel vertrouwen, maar toch ook weer niet. Laat ik maar eerlijk zijn. Misschien herkent u dit ook wel? Ja, vertrouwen is een groot goed. Maar ja.... toch ging ik nadenken. Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven? Hoe gaat het met de mensen om mij heen? En waarom gebeurt dit allemaal?

Het was best een worsteling om me te blijven richten op het vertrouwen, me niet te laten meeslepen door de angst en alle vragen die daarbij horen en vervolgens daar een weg in te vinden.

Een van de veranderingen in deze tijd is, dat ik net als velen verplicht ben vanaf huis te werken. Dat heeft voor- en nadelen. Maar een van de grote voordelen is, dat ik nu veel meer tijd over houd. Ik hoef immers niet te reizen. Daarom ben ik begonnen met het lezen van een aantal boeken, dat ik al een tijdje wilde lezen, maar waarvoor ik nooit de tijd nam.

Een van die boeken is 'Navolging' van Dietrich Bonhoeffer. Een predikant die in de Tweede Wereldoorlog werd omgebracht en wiens naam ik de laatste tijd vaak tegenkwam, vergezeld van lovende woorden. Dus mijn nieuwsgierigheid bracht mij tot het lezen van dit boek, pittige kost maar heel lezenswaardig.

Het boek gaat, zoals de titel al zegt, over navolging en dan specifiek over navolging van Jezus Christus. Het voert te ver om hier verder de inhoud van het boek te bespreken, maar een gedeelte heeft mij in het bijzonder geboeid. Kort gezegd beschrijft Bonhoeffer in dit gedeelte, hoe wij mensen nogal eens geneigd zijn te reageren op concrete oproepen van Jezus in de Bijbel, zoals 'Zoek eerst het Koninkrijk van God' of 'Wees niet bezorgd'. Wij stellen onszelf dan graag vragen over wat Jezus nu precies bedoeld zal hebben, we proberen de oproepen te interpreteren; we zoeken naar de betekenis voor ons eigen leven. Dat kan ons natuurlijk verder brengen in het begrijpen van die oproepen. Toch heeft Bonhoeffer mij aan het denken gezet.

Bonhoeffer maakt een vergelijking met een vader die tegen een kind zegt: 'Ga naar bed'. Als het kind reageert door te gaan interpreteren, dan zal het kind kunnen zeggen: hoe zal vader dat bedoelen? Hij bedoelt vast dat ik moe ben en hij wil niet dat ik moe ben. Ik kan ook mijn moeheid te boven komen door te spelen, dus hij bedoelt 'ga spelen'.

Als het kind dan gaat spelen, dan gehoorzaamt het de vader niet. De vader zal het kind dan op zijn kop geven. Want de vader weet veel beter wat goed is voor het kind dan het kind zelf. Dat klinkt als een logische gang van zaken.

Maar reageren wij doorgaans echter niet hetzelfde op de oproepen van Jezus? Bijvoorbeeld als Jezus zegt: 'Wees niet bezorgd'. Wij zijn vaak allereerst geneigd te gaan interpreteren wat Jezus bedoelt. We beargumenteren, redeneren, zeggen eerst 'ja maar' en stellen vragen.

Zo dacht ik in deze tijd van het ronddolende virus zelf: "Ja, wees niet bezorgd, dat is mooi gezegd. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Want het kan mij ook overkomen. Kijken wat ik kan doen om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen; het nieuws goed te volgen om in beeld te hebben wat ik wel en niet moet doen, zorgen voor mijn weerstand en voor gezonde producten in huis, zo ben ik zoveel mogelijk 'in control' en voorbereid.... en dan vervolgens innerlijk proberen om los te komen van de zorgen. Want daar roept Jezus mij toe op." Zo gaat het toch? Bij mij in ieder geval wel.

Maar is dat wel de juiste weg? Het is natuurlijk goed om gezond te leven. En ook om de aanwijzingen van de overheid op te volgen (Romeinen 13). Maar als Jezus zegt 'Wees niet bezorgd', hoe zou het zijn om dat 'gewoon' te doen. En al mijn vragen, angstige gedachten en tegenwerpingen te laten rusten. Gewoon luisteren. Gehoorzamen. Dat is niet eenvoudig. Of toch wel? Maken we het onszelf juist niet veel te moeilijk?

Misschien denkt u wel, dat is wel heel simpel gedacht. Laat ik eerlijk zeggen, dat is in ieder geval wel mijn eerste neiging om zo te denken. Zo simpel kan het echt niet zijn. Aan de andere kant vond ik het ook wel een poging waard om die bril op te zetten. Die bril van 'Wees niet bezorgd', die bril van vertrouwen, van gehoorzaamheid aan de woorden van Jezus.

Om vervolgens met die bril de wereld in te kijken; naar het nieuws en mijn zorgen.

Dat probeer ik nu steeds vaker. Om die bril op te zetten in plaats van mijn eigen zorgelijke bril. Het valt me niet mee, want mijn eigen bril voelt nog vertrouwd en die zet ik toch vaak weer op. Maar met die bril van Jezus ziet de wereld er wel heel anders uit. En dat is fijn, zeker in deze tijd waarin er zoveel op ons afkomt. En waarvan we niet weten hoe lang dat nog duurt. Het maakt alles lichter. En minder gecompliceerd. Zou het dan toch zo eenvoudig zijn?

Annemarie Biebericher

Diependaal zingt

Wat was het een teleurstelling dat de zangavond op 13 maart, in verband met de coronacrisis, niet door kon gaan. Door de bezoekers van de eerste zangavond was een groot aantal liederen opgegeven waaruit een keuze kon worden gemaakt voor de tweede avond. Met veel enthousiasme was een programma met mooie liederen opgesteld. Er werd dan ook met veel belangstelling naar de avond uit gekeken. Maar helaas moesten we de zangavond afzeggen.

De medewerkers hebben echter het voornemen om, nadat de problemen betreffende het coronavirus zijn opgelost, hetgeen nog wel een lange tijd zal duren, weer met de zangavonden te gaan starten. Uiteraard moet het wel op een veilige en verantwoorde manier kunnen plaatsvinden. Zodra er meer over bekend is, zal dat worden vermeld in de Kerkbrink en Diependaalcontact.

Theo Biebericher

Reis Roemenië (stichting Laleaua)

Het lijkt alweer lang geleden en het is inmiddels haast niet meer voor te stellen, maar de laatste week van februari gingen wij met een groepje voor een weekje naar Roemenië voor een bezoek aan de school van de stichting Laleaua. Door de huidige situatie hebben wij u helaas nog niet "live" verslag kunnen doen. Het plan was u een filmpje van onze belevenissen van die week te laten zien. Maar dat houdt u nog tegoed! Het leek ons wel leuk u in ieder geval vast iets te vertellen over wat we zoal hebben beleefd.

We vlogen vanaf Eindhoven naar Cluj-Napoca en hadden een gezellige en voorspoedige reis. We werden opgehaald door Henk Zijl en konden meteen de nieuwe bus bewonderen. Een grote aanwinst, daar waren we het over eens. En de rit naar Târnăveni werd daarmee een stuk comfortabeler in vergelijking met de oude bus (al geeft het reizen in de oude bus wel extra charme aan de Roemeense beleving....).

De eerste dag was een zondag, een rustdag. Dat is altijd fijn, omdat we dan even kunnen acclimatiseren en uitrusten van een dag van reizen. 's Middags gingen wij mee naar de kerk, de Biserica Baptistă Betania Târnăveni. De meeste teamleden van Laleaua horen bij deze kerk, die qua inhoud en liturgie vergelijkbaar is met Nederlandse protestantse kerken met een evangelische inslag. De laatste tijd gaat ook een aantal Roma-tieners mee. Het werd daardoor bij de ingang

van de kerk meteen een eerste kennismaking en een weerzien.

We vielen met onze neus in de boter, want het koor zong tijdens de dienst en wij mochten bovendien een lied in het Nederlands zingen, wat de gemeente vervolgens in het Roemeens zong; 'Als een hert dat verlangt naar water'. Het was een bijzondere ervaring, omdat we ons ondanks de taalkloof toch ook onderdeel voelden van de dienst en de gemeente.



Vanaf maandagmorgen tot donderdagmiddag draaiden we min of meer mee met het programma van de

school. We hadden van te voren al allerlei werkjes voorbereid, zowel voor de kleuters als voor de basisschoolkinderen. Vooral Annelies en Carin, de moeder van Johan, hadden daar veel werk van gemaakt en de benodigde spullen, zoveel als mogelijk was, meegenomen. Dat was heel fijn!

Met de kleutertjes maakten we sneeuwpopjes. Het was best even wennen om te merken hoe anders het niveau van deze kinderen is in vergelijking met Nederlandse kinderen. Maar de sneeuwpopjes werden prachtig en de kinderen genoten, al was het alleen maar van al die extra aandacht. Vol trots namen zij de werkjes mee naar huis.

Met de kinderen in de basisschool-leeftijd werd getimmerd en geknoopt en bovendien maakten zij bloemen met ijzerdraad en kraaltjes. Het waren intensieve middagen, de kinderen vragen veel aandacht en begeleiding. Ondanks de taalbarrière ging de communicatie met de kinderen wonderbaarlijk goed. Het hielp dat Bram (een van de Nederlandse teamleden) de kleuren op het schoolbord in het Roemeens had uitgeschreven, inclusief uitspraak. Vooral de kleuren oranje 'portocaliu' en blauw 'albastru' waren moeilijk te onthouden.....

We waren wel heel blij met Anja, die alles in het Nederlands aan de kinderen uitlegde. Tot grote hilariteit van de kinderen. Zij leerde hen bovendien de zin "een olifant zegt retteketet". Dat zullen de kinderen vermoedelijk niet snel meer vergeten, want ze struikelden uiteraard over "retteketet" en de tranen

liepen hen over de wangen van het lachen. Een jongen die nog niet lang in de programma's meedraait zei, dat hij nog nooit zoveel had gelachen.

Voor Anja was het de eerste kennismaking met Laleaua en de Roma-kinderen en zij mocht met een van de teamleden mee de Roma-wijk in, waar zij bij een aantal families op bezoek is geweest. Het was een harde confrontatie met de leefomstandigheden.

's Avonds hebben we als groep nog lang nagepraat, om alle indrukken enigszins een plekje te kunnen geven en te beseffen wat je hebt gezien en ervaren. Dat blijft nauwelijks te beschrijven.

Het contrast met de sfeer en omgeving van de school is dan ook groot. Er wordt op school alles aan gedaan om de kinderen een heel fijne tijd te geven, waarin ze ook dingen kunnen leren die zij normaal gesproken - zonder extra begeleiding - niet zouden kunnen leren. En bovenal leren zij dat Jezus van hen houdt en dat zij er mogen zijn.

We waren in de gelukkige omstandigheid dat Carin in die week jarig was. Zij bakte samen met Johan cupcakes voor de kinderen. Ze werd vervolgens tot haar grote verrassing luidkeels toegezongen door de kinderen en het werd zo een gezellige en bijzondere verjaardag.

We mochten ook iets van het Roemeense leven proeven. Dat was niet alleen het eten, waar we elke avond van hebben genoten; het Roemeense eten is heel smakelijk, het vlees heeft nog een volle smaak en

de restaurants zijn bovendien niet zuinig met het vullen van je bord. Ook de toetjes zijn een traktatie. We genoten ook van het hotel, dat is een belevenis op zichzelf. Op zich is het van alle benodigde gemakken voorzien, maar wel 'op z'n Roemeens'. Vooral de luchtverfrisser in de gang is een jaarlijks terugkerend fenomeen; de geur gaat niet meer uit je neus. We hadden er dagelijks plezier om. Ook om de volledig knalroze en witte verrassing die wij op een morgen hadden, omdat de ontbijtzaal volledig was aangekleed vanwege - vermoedden wij - een feestje van een geboorte.

Ook hebben we op vrijdag een heerlijk uitje gehad naar Sighișoara, een middeleeuwse stad waar Vlad Dracula vandaan komt, een nationale held. En die vanwege zijn gruwelijke daden model heeft gestaan voor een boek van Bram Stoker. Zodoende werd dit een toeristische trekpleister. Daarnaast hebben we op een traditionele lentemarkt in Târgu Mureș gewandeld, de hoofdstad van de provincie Mureș waarin Târnăveni is gelegen. Uiteraard werden daar de nodige inkopen voor het thuisfront gedaan. Het werd een gezellige dag, met daarbij een fijne rit door het prachtige Roemeense landschap. Onderweg kwamen we geregeld een paard en wagen tegen, een schaapsherder met kudde, loslopende straathonden, maar vooral genoten we van de prachtige groene heuvels.

Halverwege de week bereikte ons het nieuws, dat in Nederland de eerste persoon met een toen nog voor

ons onbekend virus in het ziekenhuis was opgenomen. En ook in Roemenië bleek een eerste persoon besmet. Op de terugweg zagen wij in het vliegtuig diverse mensen met een mondkapje. Dat vonden we bevreemdend, niet wetende dat anderhalve week later Nederland in de lockdown ging. We voelen ons dan ook extra rijk gezegend en danken God, dat we deze week nog net op tijd hebben mogen beleven en veilig mochten terugkeren. Al met al was een super leuke en gezellige week en we kijker er met ontzettend veel plezier op terug.

De Roemenië-reisgroep 2020,
Annelies van ter Meij, Anja van Capelle, Carin en Johan Stavast en Annemarie Biebericher

Nieuws van de stichting Diependaal

De corona heeft de werkzaamheden in de kerk praktisch stilgelegd. Met een paar mensen hebben we de schoonmaak wel voort kunnen zetten. De keukenkasten en de koelkast zijn eens flink onder handen genomen en dat was hard nodig.

De laatste weken was het toch wel weer levendiger. De plankjes moesten van de oude stoelen verwijderd worden en daar zat behoorlijk wat werk in. Toen de oude stoelen weg waren kon de vloer eens goed gedaan worden. We hadden eer van ons werk, er kwam dropwater af.

Rien de Boer die sinds enige tijd de klussengroep versterkt, heeft wat hartproblemen gehad, maar gelukkig gaat het weer goed en hoopt hij snel weer mee te doen.

Verantwoording van de ontvangsten

INGBANK

ABNAMROBANK

25/2 € 10,00

25/2 € 30,00

25/3 - 10,00

28/2 - 25,00

25/4 - 10,00

06/3 - 35,00

25/3 - 30,00

30/3 - 25,00

27/4 - 30,00

28/4 - 25,00

Totaal € 230,00

Alle gevers hartelijk dank.

Uw giften zijn van harte welkom op:

NL89INGB0000431426

NL72ABNA0491273630

t.n.v. Stichting tot behoud van de Diependaalse kerk
of in de groene bussen

Atie van Woerekom

Hyacintenlaan 55, 1215 BB Hilversum

Tel. 035-6216187

De Samen op Vakantieweek (SOV) uitgesteld.

Zoals u heeft kunnen lezen in de Kerkbrink van afgelopen april, kan de vakantieweek voor ouderen in Doorn van 5 tot 12 september helaas niet doorgaan. Dit in verband met de risico's voor uw gezondheid vanwege de onzekere vooruitzichten van wat het coronavirus ons nog brengen zal deze maanden. Daarom is besloten om een nieuwe datum vast te stellen van de vakantieweek, en wel van 20 februari tot 27 februari 2021, ook dit onder voorbehoud. Het is niet anders!! Te zijner tijd volgt er meer informatie over het aanmelden van gasten en eventueel vrijwilligers. Voor nu een goede gezondheid gewenst en het beste met u allen.

Hartelijke groet, Corine Reinders

Vacature secretaris Inloophuis Wording



Inloophuis Wording is een open huis voor dak- en thuislozen en mensen met psychische of verslavingsproblemen. Elke middag en avond wordt er koffie, thee, brood en soep uitgedeeld en een luisterend oor geboden. Op donderdagavond is er een warme maaltijd. De medewerkers die hiervoor zorgen doen dit werk geheel belangeloos en vanuit een christelijke overtuiging.

Het bestuur van Wording bestaat uit zeven personen. Door vertrek van de huidige secretaris zijn wij op zoek naar iemand die deze functie van haar kan overnemen. De belangrijkste taken zijn:

- Het notuleren van de bestuursvergaderingen, 4 x per jaar, en eventueel andere bijeenkomsten;
- Het bijhouden en de verwerking van alle correspondentie
- Het beheer van het archief

Bent u bekend met bovenstaande werkzaamheden en spreekt de doelstelling van het inloophuis u aan. Dan bent u wellicht de persoon naar wie we op zoek zijn. Wil u liever eerst wat meer informatie over de functie, dan geeft Lily Fraanje u deze graag.

Voor uw aanmelding stuurt u een mail naar Jan Blok. Zowel Lily Fraanje als Jan Blok zijn bereikbaar via info@inloophuis-wording.nl

Preekrooster (7 juni – 6 september)

o. = ochtenddienst 10.00 uur

a. = avonddienst 19.30 uur

- 07 jun. o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort
14 jun. o. Ds. W. Nijssse
21 jun. o. Ds. B. van 't Veld, Vaassen
28 jun. o. Ds. G. Bikker, Harderwijk
05 jul. o. Ds. W. Nijssse *)
12 jul. o. Ds. J. W. Scheurwater *)
19 jul. o. Ds. W. Nijssse *)
26 jul. o. Ds. J.W. Scheurwater, gezamenlijke dienst met
de Morgenster, Regenboogkerk en Bethlehemkerk.
(in de Bethlehemkerk)
02 aug. o. Ds. N. de Graaf, Apeldoorn *)
09 aug. o. Ds. A. Abrahamsen *)
16 aug. o. Ds. N. van Amerongen, Terschuur
23 aug. o. Ds. W. Nijssse
30 aug. o. Ds. W. ten Voorde, Nunspeet
06 sept. o. Ds. A. van Duinen, Loosdrecht

***) Dit zijn gezamenlijke diensten met de Bethlehemkerk en worden ook in de Bethlehemkerk gehouden.**



www.diependaalsekerk.nl



www.vitamineG.net